

DE PLAETSE.

Het dorpsplein van Schellebelle werd oorspronkelijk “De Plaetse” genoemd. Dit was trouwens ook zo in veel andere gemeenten.

De (voorlopig) oudste vermelding die we hiervan terugvinden komt uit het rentboek van Adriaen Bette (in die tijd heer van Schellebelle en Wanzele) uit 1528 (AR 156 / 247).



Claus van waghensbrugge tot joos van waghensbrugge fg claus, van zynder stede groot een bundere ande plaetse te belle

Merk op dat Schellebelle toen nog kortweg ‘belle’ genoemd werd.

Ook in de penningkohieren uit 1571 en 1574 is dit nog steeds het geval (SAG 62 / 256).



Meester Jan vand(en) neert gheeft over syn behuysde stede metten huysen d(aer) op staende gheleghen te belle aen de plaetse ts(iae)rs

Op 3 augustus 1609 wordt door de aartshertogen Albrecht en Isabella aan Schellebelle de toestemming verleend om op dinsdagen een wekelijkse markt te organiseren. Uiteraard wordt die markt op het dorpsplein ingericht. Het valt te verwachten dat ook de plaatsnaam ‘markt’ vanaf nu zijn intrede zal doen. In 1632, dus 23 jaar later, is dit nog niet het geval.



(N)och op een out dach(wan)t neffens de voors(ijd)e hofstede, noort de plaetse (RAG FF 789).

Echter, in de loop der volgende jaren, zullen de benamingen *plaetse* en *mert* toch, soms samen en soms afzonderlijk, gebruikt worden.

In het landmeterboek van Schellebelle en Wanzele, uit 1658 (AR 156 / 253), staat op folio 118 een weergave van het dorpsplein.

De afbeelding draagt nog wel de naam *plaetse* als titel maar op de dorpsplaats staat *mert* geschreven.

In de bijhorende teksten komt de naam *plaetse* ook nergens voor; er is enkel nog van *mert* sprake.

Aan de *mert* waren toen 5 herbergen:

de Swane, rechts naast de Zwanewegel.

den Ingele, waar nu de KBC staat.

den Roscam, links naast de veerdam.

de Valcke, links naast het AXA kantoor.

de 3 Coninghen, nu café “Hendrik’s”.



Begin 18^{de} eeuw gaat de dinsdagmarkt ten onder: *de selve marct is onderbleven, ende te niet geгаen ten jaere 1709 door den orlog, ende diere ende slechte tijden. (75302).*

In 1783 zijn het blijkbaar betere tijden en de markt wordt heropgestart. Dit is echter van korte duur; de Franse Revolutie staat voor de deur en het worden opnieuw dure en slechte tijden. De Schellebelse dinsdagmarkt kwijnt andermaal weg en nu voorgoed.

Gedurende gans die periode, ook toen de markt niet meer gehouden werd, blijft de benaming *plaetse* en *mert / merckt / marct* nog steeds in gebruik; zowel afzonderlijk of samen.

Een laatste vermelding vinden we in de kerkrekening van 1787 (**R. v. VI. 31842**):

kercke heeft afgestaen haer recht in de profijten van de jaermerckt item haer recht van plantagie op de plaetse ofte merckt



kercke heeft afgestaen haer recht in de profijten van de jaermerckt item haer recht van plantagie op de plaetse ofte merckt.

Nadien komen we de naam *plaetse* nergens meer tegen.

De plaatsnaam ‘Dorp’ vinden we voor het eerst terug in de “Staten van Goed” van Francois Joseph Lalemant, uit 1805: *Alvooren Een huysstede ende herve / zoo het zelve met de brauwerije stallin- / gen batimenten, rede tot het veir / gestaen en(de) gelegen is binnen Schellebelle / in het Dorp, (archief ’t Veer 29).*

Sindsdien is ‘Dorp’ (*t Durp* in het dialect) de gangbare benaming voor het dorpsplein.

Dit huis “De Plaetse” is nu een drank- en eethuis. Ook tijdens het interbellum was dit een handelshuis; hier was toen het café “Sint Cornelius” en bijkomend was het ook een barbierhuis. Mannen konden zich hier laten scheren of het haar laten knippen.

Guido Van der Eecken

Van harte aangeboden namens



31/03/2018.

De aanduidingen tussen () zijn verwijzingen naar het archief van de Heemkring. Niets van dit opstel mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
